

Zing het sintlied



Zo Gents komt de **stuumbuut** uit **Spanje** weer aan.



Hij brengt ons **Sint-Nicolaas** ik zie hem al staan.



Hoe **huppel** ik zotjes het **dok** op en neer.



Hoe **zwaai** i-ik mii-ijn **handjes** al heen en al weer.

Straks lees je in mijn **brief** wat ik heel graag wil.



Ik stak er veel werk in dus **poets** maar je **bril**.



Ik droom van een **olifant** of een **springkasteel**.



Of heel e-erg vee-eel **snoepjes** die ik lekker niet deel.



Bekijk de video op
www.stad.gent/sinterklaas



PROGRAMMA

15.00 uur
sintliedjes zingen
met de Pieten



15.30 uur
aankomst
van de Sint

16.30 uur
op de foto
met de Sint



17.30 uur
uitwuiwen
van de Sint

