

gent:

STRAATPRAAT

VERHALEN UIT HET OUTREACHEND WERKEN





PATRICK-1 Steven De Fleurquin

Na een vakantieweekend stap ik dinsdagochtend op mijn stadsfiets en trek eropuit richting het einde van de vaart. Het is een druilerige dag, het water nevelt uit de hemel en de bladeren vallen troosteloos van de takken van de bomen. Koud is het echter niet en het fietsen doet me deugd. Ik heb het gevoel dat het een intense dag zal worden, wat meestal het geval is na een periode van verlof. Al fietsend doorheen de wijk spot ik een paar bekenden. Het is 9.30 uur, de wijk is al lang wakker en voelt routineus aan.

Met een klein verzet trap ik enkele straten verder de brug op, bind mijn fiets vast aan de reling en staar even voor me uit. De vaart onder de brug loopt kaarsrecht richting stad. Als ik naar beneden kijk zie ik Patricks tentje staan, vlak naast het water, verborgen tussen de wilgen. Sinds zes maanden is dat zijn nieuwe thuis. Wandelend naar beneden kijk ik of niemand mij ziet en loop achter de brugpijler het struikgewas door waarin al lichtjes een pad te onderscheiden valt. Zijn legergroene iglotent steekt af tegen de gele herfstbladeren. Ik kondig mezelf aan, de tent beweegt en de rits gaat voorzichtig enkele centimeters open. Twee ogen kijken mij onderzoekend aan. Ik ontwaar een blik van herkenning waarna de tent tot beneden wordt opengeritst. Met een lichte glimlach verscholen achter een grijze baard heet

Patrick me welkom. Zijn ogen lichten op en hij komt als het ware tot leven. Op de vraag hoe het met hem gaat antwoordt hij kort. Alles gaat goed, hij heeft geen zorgen, er volgt een grinnikend lachje. Altijd opnieuw zegt hij dat hij geen zorgen heeft, een zinnetje dat steevast blijft hangen in mijn hoofd.

Waarover zou hij zich zorgen maken? Geen postbode die vervelende brieven aan zijn tent aflevert, geen telefoon die kan rinkelen, geen huishuur, water-, gas-, of elektriciteitsrekening te betalen en verder geen enkele verplichting doorheen de dag. Ook zijn eenzaamheid deert hem niet. Het is goed toeven in zijn tent en hij moet zich van niemand iets aantrekken.

Gisteren was hij van plan om tot bij de vakbond te gaan, maar hij is er niet geraakt. Het is al even geleden dat hij zijn werkloosheidskaart binnen gebracht heeft. Dat zal hij volgende week wel eens doen, hij heeft tijd zat. Patrick lijkt een trotse vent. Hij heeft me nog geen enkele keer gevraagd of ik iets wil of kan doen voor hem. Hij is een man die niemand zal lastigvallen met zijn zorgen, ook al heeft hij die niet. Ik stel hem voor om samen een bezoekje te brengen aan de Woonwinkel. Patrick stemt zonder veel woorden toe, trekt

zijn leren vest aan en komt zijn tent uitgekropen. In de omtrek van de tent liggen half opgegeten boterhammen, enkele lege bierflesjes, een leeg blikje makreel en vele rood-bruin-gele bladeren. De brug naar beneden wandelend valt het me op dat hij lichtjes mankt. Hij wijt het aan zijn wandeling naar het verre Geraardsbergen, waar zijn zus woont.

Op het voetpad tegenover de bank stopt het wandeltempo en voel ik een aarzeling bij Patrick. We kijken elkaar aan. Misschien toch even wat geld afhalen voor straks op café. Hij gaat naar binnen terwijl ik buiten blijf wachten. Er passeert een grijsgeel brommertje met trappers waarop een oude vrouw zit, twee kinderen steken de straat over en menig auto rijdt voorbij. Het begint te regenen.

Buitengekomen blijft Patrick naast mij staan. Er is iets mis met de bankautomaat, er wil maar geen geld uitkomen. Geen probleem, enkele straten verder is er nog een automaat. Die blijkt ook kapot. Er komt weeral geen geld uit de schuif. Of misschien is er wel een probleem met zijn kaart. Geen gepieker, hij zal later wel eens naar het loket gaan en we vervolgen onze weg.

CONTACT

DIENST OUTREACHEND WERKEN

Abeelstraat 19, 9000 Gent

09 268 21 50

outreachendwerken@stad.gent

COLOFON

Dienst Outreachend Werken 2019

Straatpraat is een initiatief van, en wordt gecoördineerd door Steven De Fleurquin en Kaat Hermans.

Schrijvers: Bieke Denolf, Bram David, Elisabeta Fazakas, Eva Van Campo, Ferdi Hawer, Johan Ciers, Jurgen Van Haver, Kaat Hermans, Lisette, Lucas Gheldof, Maja Meirlaen, Natacha Bultinck Joseph, Nele van Arnhem, Steven De Fleurquin, Tijl Meheus, Wim Roegiers.

Foto's: Jahroen

Vormgeving: Kathy De Man

Bestellen kan via: outreachendwerken@stad.gent

De teksten uit deze uitgave mogen, mits bronvermelding, worden vermenigvuldigd en openbaar gemaakt.

Tekst- en datamining van (delen van) deze tekst is uitdrukkelijk niet toegestaan.