

Studeren veranderde alles voor

Martine

Toen **Martine Van der Plas** 18 jaar was, belandde ze zonder diploma secundair onderwijs op de arbeidsmarkt. Met een grote portie goesting en een nog groter pak doorzettingsvermogen heeft deze Gentster verder gestudeerd toen ze al werkte én een gezin moest onderhouden. 'Ik heb geen seconde spijt', vertelt ze.



'Mijn grote droom was om vroedvrouw te worden, maar mijn ouders konden de studies niet betalen. Ik kom uit een gezin met zeven kinderen en we hadden het financieel niet zo breed. Om geld in het laatje te brengen moest ik snel aan het werk. Zelfs mijn middelbare school kon ik niet afmaken.'

'Ik wilde graag werken met kinderen, dus werd ik zelfstandig onthaalouder. Hoewel ik het heel graag deed, kriebelde het om collega's te hebben. Toen zag ik een interessante vacature passeren: kindbegeleider bij de UGent. Dat sprak me meteen aan, maar ik had niet het juiste diploma. Wat een teleurstelling.'

'Ik bleef niet bij de pakken zitten en schreef me in voor een opleiding tot kindbegeleider.

Twee jaar lang volgde ik twee avonden per week les, terwijl ik overdag als onthaalouder werkte en een gezin moest onderhouden. In mijn laatste jaar volgde ik een stage en belandde ik bij de Stad. Ik had geluk, dacht ik, want er was net een vacature voor kindbegeleider. Maar wat bleek? Ik had een diploma secundair onderwijs nodig om die job te kunnen uitoefenen.'

'Via het tweedekansonderwijs heb ik dan mijn diploma behaald, gecombineerd met de opleiding voor medisch administratief bediende.

Normaal doe je daar vier à vijf jaar over.

Ik heb dat op 2,5 jaar gedaan, zo groot was mijn motivatie. Bijna elke avond en elke zaterdag moest ik naar de les. En het heeft geloond: ik mocht aan de slag als kindbegeleider bij Stad Gent. Nu ben ik doorgegroeid tot dispatcher bij de Dienst Kinderopvang, waar ik heel graag werk. Ik heb eindelijk mijn plek gevonden.'

Kriebelt het ook bij jou om bij te leren? Stad Gent biedt heel wat opleidingen aan, neem een kijkje in het ruime aanbod in e-HRM.

'Nu ik terugblik, besef ik pas hoe zwaar die jaren zijn geweest. Toch ben ik blij dat ik die kansen voor mezelf gecreëerd heb. Ik heb gevochten om te kunnen studeren en ik raad het iedereen aan als de kans zich voordoet.'