

gent:

mag

en

en gezellig shoppen
en leuke cultuurtips
en lekker eten en drinken
en genieten in de parken

Vlot naar
Gent?



vlotnaargent.be

ontdek gent en meer

met fiets, openbaar vervoer, gratis shuttle of auto

gentenmeer.be

PUUR
GENT

beleef gent en meer

Winter-
stocksale
5 en 6
november

! Noteer
alvast in je
agenda!

Winter in Gent
3 koopzondagen
4, 11 en 18
december

Een dagje Gent, da's gezellig shoppen én marktjes bezoeken én terrasjes doen én concerten of films meepikken én nog zoveel meer.

Je komt niet alleen naar Gent om te winkelen of een museum te bezoeken of te dineren bij kaarslicht. Je bezoekt onze prachtige stad voor het unieke én-verhaal: winkels én musea én theaters én restaurants én cafés én terrasjes én...

Laat je in dit en-magazine vol handige tips, leuke adresjes en gouden weetjes verrassen door Gent.

Wist je trouwens dat je met je fiets, het openbaar vervoer én je auto makkelijk in Gent raakt? Check zeker de tips op pagina 34 en 35.



Francine uit Lochristi

"NAAR GENT GAAN IS
VOOR MIJ GENIETEN,
BABELTJES SLAAN
MET DE MENSEN EN
ALTIJD IETS NIEUWS
ONTDEKKEN."

Lees verder op
pagina 23.



p26



p30



p32

Franka Verhoeyen (56 jaar) en

Carl Buyck (56 jaar) uit Oudenaarde



"EEN COMBINATIE VAN DRIE DINGEN
MAAKT DAT WE DOL ZIJN OP GENT. HET
GROTE AANBOD AAN WINKELS – MET
VEEL ORIGINELE ZAKEN DIE JE NERGENS
ANDERS VINDT – DE RESTAURANTS EN HET
CULTUURANBOD. OVERDAG OF 'S AVONDS:
HET HISTORISCHE, MIDDELEEUWSE KADER
GEEFT DE STAD EEN EXTRA DIMENSIE.
EN WE HOUDEN ERVAN OM IN DE
VERKEERSARME BINNENSTAD IN ALLE
RUST ROND TE LOPEN."

MET DE AUTO OF DE ELEKTRISCHE FIETS

"We gaan meestal met de wagen naar Gent. Dan parkeren we in parking Gent Zuid, omdat je die parking bijna recht binnenrijdt als je vanuit Oudenaarde van de autosnelweg komt. En sinds deze zomer is er in Ledeberg een nieuwe parking die ook op onze route ligt. Als we in de binnenstad moeten zijn, rijden we naar parking Sint-Michiels. Is die vol, dan vinden we vlakbij wel een plekje in parking Ramen. Op een zonnige dag durven we al eens onze elektrische fiets te nemen en rijden we van Oudenaarde via de Schelde tot in de binnenstad. We plaatsen onze fietsen dan altijd in een fietsenstalling vlakbij de plek waar we moeten zijn."

DIT ZIJN DE FAVORIETE ADRESJES VAN CARL EN FRANKA

SISSY-BOY

“Voor kleding gaan we vaak naar Sissy-Boy. We vinden er voor ons beiden altijd wel iets in het ruime aanbod. Het handige is dat je daar ook interieur-, verzorgings- en tal van andere producten vindt.”

Korenmarkt 16, Gent



IL CORTILE

“Als liefhebbers van Italië met onze eigen Italiëblog *cosiddetto.be* trekken de vele en goede Italiaanse restaurants ons aan in Gent, net als winkels met Italiaanse specialiteiten, zoals Da Luigi en Casa del Capriccio. We gaan ook enorm graag naar Il Cortile, een Siciliaans restaurant in hartje Gent aan het water. Je krijgt er echt kwaliteit op je bord, gemaakt met de beste ingrediënten.”

Kraanlei 53, Gent



EAT LOVE PIZZA

“Als je lekkere, originele pizza's wilt eten, moet je naar Eat Love Pizza gaan. Ze maken creatieve, verrassende combinaties. Met het moderne, strakke interieur in hout is het allesbehalve een klassiek Italiaans restaurant.”

Ajuinlei 10, Gent



CUORE DI PUGLIA

“We houden van Italiaanse kazen. Cuore di Puglia is een Italiaanse kaasmakerij die op de traditionele Italiaanse manier burrata en andere lekkere kazen maakt van Belgische melk en ingrediënten.”

Gouvernementstraat 30, Gent



RIVALI

“Bij Rivali vind je een ruime keuze aan accessoires voor je slaap- en badkamer: van pyjama's tot lakens. Leuk voor een cadeautje of geschenkbond!”

Voldersstraat 2, Gent

A photograph of a man in a bright orange jacket paying for flowers at a market stall. He is handing a 20 Euro note to the vendor. The stall is filled with various purple and blue flowers. In the background, other market stalls and a person in a high-visibility vest are visible.

en kuieren
en knabbelen
op de Gentse
markten



Een bloeiende traditie, al 250 jaar lang

In juni 1772 zette de Gentse hovenier Toontje Verstuyft zich met slechts enkele bloemen en planten aan de Kouter om ze te verkopen. Een fantastische traditie was geboren. 250 jaar later kun je op diezelfde plek nog steeds elke zondag terecht voor een vers boeket bloemen, planten en uitgebreid groenadvies.

Daniël Van Hecke (75 jaar) staat al 66 jaar op de Bloemenmarkt in Gent. Hij ontving al meerdere keren de Ereprijs Toontje Verstuyft. En als voorzitter van de Bloemenmarkt is hij het aanspreekpunt voor zowel de bloemenhandelaars als de Stad.

"ALS JE OP ZONDAG MET JE
SLAAPKOP VAN JE BED OP DE
KOUTER ROLT EN AL DIE BONTE
BLOEMEN ZIET, IS JE DAG
GEGARANDEERD GOED BEGONNEN."



*Daniël Van Hecke,
voorzitter van de bloemenmarkt*

Daniël Van Hecke: "Je kunt tegenwoordig overal planten kopen, maar je krijgt nergens zo'n goed advies als bij ons op de markt. De marktcrammers kennen hun stiel en maken tijd voor iedere klant. Je vindt hier ook alles: tuinplanten, verse boeketten, veldbloemen, droogbloemen en kruiden. En je komt hier natuurlijk voor de sfeer: een babbeltje met bekenden, soms staat de fanfare in de kiosk, en het koffietje of aperitief nadien in de buurt. Dát is echt 'zondag houden'."

3125 ZONDAGEN OP DE **BLOEMENMARKT**

Daniël Van Hecke: "Elke week zegt er wel iemand: 'Gij stoat ier uuk al lange.' Het zware laad- en loswerk laat ik intussen over aan mijn kinderen. Zo heb ik tijd om met een collega een koffie te drinken. Dit najaar neem ik zelfs voor de eerste keer in mijn leven vakantie. Hoelang ik nog op de markt zal staan? Zolang ik kan. Ik kan de mensen niet missen."

Bloemenmarkt: elke zaterdag maar vooral op zondag vanaf 7 uur op de Kouter

POËZIEWEDSTRIJD

Om 250 jaar Bloemenmarkt te vieren, organiseerde de Stad Gent in het voorjaar van 2022 een poëziewedstrijd. Uit de 167 inzendingen koos de jury dit gedicht:

BLOEMENMARKT

**louter Kouter
Paardenmarkt
coupes en creuses
klanken en leuzes
koppels flaneren
tache de beauté
linden schakeren
tien dagen congé
de pluizen Verstuyft
het zand geharkt**

Saskia van Bocxlaer

BEZOEK OP ZONDAG OOK DEZE MARKTEN



BOEKENMARKT

*Elke zondag op de Ajuinlei
vanaf 10 uur*

Strips, stationsromans, kinderboeken en encyclopedieën. In het Gents en het *schuun* Nederlands. Je vindt ze allemaal op de wekelijkse tweedehandsboekenmarkt langs het water.

BIOMARKT

*Elke zondagmorgen aan het
station Gent-Sint-Pieters
vanaf 8 uur*

Voor lokale, duurzame en 100% biologisch geproduceerde groenten en streekproducten moet je op de biomarkt zijn. Recht van de boer op je bord. Verrassend, gezond en vol smaak.

BROCANTEMARKT

*Elke vrijdag, zaterdag en zondag
vanaf 8 uur bij Sint-Jacobs*

Van glaswerk en servies over speelgoed tot kleine meubels. Tik een tweedehandsschat op de kop tijdens de brocantemarkt: de oudste prondelmarkt van België in het hart van Gent.

SCAN DE CODE EN ONTDEK ALLE MARKTEN IN EN ROND GENT.





kom naar Gent en shop op zondag

SHOP-OP
ZONDAG

DE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND

Op zondag winkelen in Gent?

Absoluut! Elke eerste zondag van de maand gooien de handelaars tijdens een Shop-op zondag hun deuren wagenwijd open.

Niet alle winkels doen mee en zijn op hetzelfde moment open. Check de website en sociale media van je favoriete adresjes.



TIP: GRATIS TICKET VOOR BUS EN TRAM OP SHOP-OP ZONDAG

Wist je dat je op elke Shop-op zondag op de 1ste zondag van de maand gratis met de bus of de tram naar Gent kunt komen?

Vraag in de app of op de website van De Lijn het gratis ticket 'Shop Gent' aan of sms SHOPGENT naar 4884.

Kom je van verder? Parkeer je wagen op een van de park-and-rides en neem van daaruit gratis de bus of tram. Op **P+R Weba/Decathlon** en **P+R Watersportbaan** kun je ook de gratis shuttle naar het centrum nemen. Opgelet: dit is enkel op koopzondagen, op andere zondagen rijdt de shuttle niet.

In december kan je uitzonderlijk op alle koopzondagen (4, 11 en 18 december) met een gratis ticket voor bus en tram naar Gent. Ook de gratis shuttle vanuit P+R Weba/Decathlon en P+R Watersportbaan rijdt dan uit.

DEC	DEC	DEC
4	11	18

een bord vol geschiedenis

Historica Annelies Van Wittenberghe en acteur en auteur Noël Callebaut delen een liefde voor eten, Gent en geschiedenis.

Je ontdekt hun sappige verhalen in de podcast 'Smaak! Gentse geschiedenis in lekkere verhalen'. Hier delen Annelies en Noël hun restauranttips, uiteraard met een aantal bijhorende smakelijke verhalen. Over wijnzeggars, vegetarisme in de middeleeuwen en 19de-eeuwse Gentbrugse erwten.



Ontdek de podcast 'Smaak! Gentse geschiedenis in lekkere verhalen'.

DIT ZIJN DE TIPS VAN ANNELIES & NOËL

Publiek

Annelies Van Wittenberghe: “Olly Ceulenaere is voor mij een van de beste chefs in Gent. Hij kookt duurzaam met lokale producten, laat niets verloren gaan en serveert gerechten die je nergens anders zult vinden. Topadres! Ter gelegenheid van het van Eyckjaar creëerde Olly trouwens recepten op basis van ingrediënten uit de late middeleeuwen ten tijde van van Eyck. Op het dagelijkse menu in oktober: mosselen!”

Ham 39, Gent



Du Progres

Du Progres bestaat al sinds 1952 en ging over van vader op zoon. Op het menu: fantastische vlees- en visgerechten volgens overgeleverde familierecepten. **Noël Callebaut:** “Wist je dat ze op de Korenmarkt vroeger niet alleen graan verhandelden? In de 14de eeuw was dit dé standplaats van de fruytieners. Het aanbod aan inheems fruit was in die tijd veel groter dan vandaag.”

Korenmarkt 10, Gent

Goûts & Couleurs

Annelies Van Wittenberghe: “Een van mijn favoriete wijnbars is de Goûts & Couleurs. Vandaag heeft ook elk restaurant een uitgebreide wijnkaart. Die wijncultuur gaat terug tot het begin van de 14de eeuw. Waar nu de Kraanlei is, bouwden ze een grote kraan die zware goederen van de boten aan land konden hijsen, zoals wijnvaten. Er bestond een hele wijnhandel in de stad en wijnzegger was een echt beroep. Als er een nieuw vat was aangekomen, liepen die wijnzeggers rond in de stad om reclame te maken voor die nieuwe wijn.”

Groentenmarkt 15, Gent



SCAN DE CODE EN ONTDEK NOG MEER CULINAIRE ADRESJES





Bassin

Annelies Van Wittenberghe: “Lokale, gezonde producten, en met veel vegetarische en vegan gerechten. Dát is Bassin. Maar wat mensen niet weten, is dat op een steenworp afstand van hier in de 19de eeuw een Gentse tuinbouwer woonde die internationale faam verwierf: Louis Van Houtte. Hij kweekte azalea’s, rododendrons en geraniums. De man slaagde erin om, in zijn Gentbrugse serre, de eerste waterlelies te doen bloeien op het Europese vasteland. En hij kweekte wel 431 soorten peren, linzen en erwten. Die 19de-eeuwse Gentbrugse erwten verbouwen ze nu opnieuw in de volkstuintjes.”

Bassinstraat 65, Gentbrugge



Bar Bask

Noël Callebaut: “Langoustines, carabinero, padrónpepers, txogitxurund, ... Bar Bask doet je verlangen naar een roadtrip langs de Baskische kust en terrasjes doen op oergezellige Spaanse pleinen. Ook hier hang ik graag weer een geschiedenisweetje aan. Want in de 14de eeuw werd het eten nog levend in de stad gebracht. Daar verwijzen de Koestraat en de Beestenmarkt nog naar. In het Groot Vleeshuis stonden er 116 togen voor beenhouwers waar de mensen hun stukje vlees konden kopen. En rond het vleeshuis vond je penshuisjes, slagerijen en cafés.”

Edward Pynaertkaai 115, Gent

Restaurant Ankara

Annelies Van Wittenberghe: “Je bent geen echte Gentenaar als je nog nooit een Turkse pizza at in een van de Gentse volkswijken. In de jaren 60 arriveerden hier de eerste Turkse families om te werken in de textiel fabrieken. Samen met hun gezin kwamen ook de eetcultuur en ingrediënten mee over. Zij bepaalden zowel toen als nu nog altijd mee de smaak van Gent.

Oudburg 44, Gent



Myriam De Rycke (44 jaar) uit Merelbeke en

Sandra Plasschaert (52 jaar) uit De Pinte

"OF WE NU GAAN SHOPPEN, GAAN BRUNCHEN, LUNCHEN, DINEREN OF KOFFIEDRINKEN: WE TREKKEN ALTIJD NAAR GENT. ALS FERVENTE FIETSERS IS BAR BIDON VOOR ONS DAN EEN 'VERPLICHTE' STOP. EN ALS WE GAAN WINKELN, LOPEN WE ALTIJD DOOR DE HENEGOUWENSTRAAT. WE WANDELEN ER GRAAG LANGS DE KLEDING- EN ANDERE WINKELS EN SPRINGEN DAN AL EENS EEN BOETIEK BINNEN."



MET DE FIETS, DE AUTO OF HET OPENBAAR VERVOER

"Wanneer we per fiets naar Gent gaan, parkeren we ze in fietsenparking Korenmarkt, naast het oude postgebouw of fietsenparking Vooruit. Vanuit De Pinte komt Sandra af en toe met de wagen. "Via de autosnelweg rijd ik dan rechtstreeks parking Gent Zuid binnen, die ligt buiten de LEZ. Als ik in het centrum moet zijn, rij ik naar parking Reep of Sint-Michiels. Ik ben ook van plan om de nieuwe parking in Ledeberg uit te proberen. Soms neem ik ook de trein en de tram. Ik stap af in Gent-Sint-Pieters en neem tram 1 Flanders Expo - Korenmarkt. Die stopt bijna overal vlakbij."



DIT ZIJN DE FAVORIETE ADRESJES VAN SANDRA EN MYRIAM

WEARABLE

“We gaan allebei graag shoppen bij Wearable. Een toffe winkel met een mooie collectie, en je krijgt er gegarandeerd stijladvies van Claudia op maat.”

Steendam 55, Gent

KRUIDTUIJN

“Als we uitgebreider willen gaan eten, kiezen we voor Kruidtuintuin. De jonge kok werkt met verse, lokale producten. Daardoor is het menu klein. Toch heb je altijd de keuze uit vis, vlees of vegetarisch. Je eet er met zicht op de mooie tuin van het restaurant.”

Kortrijksesteenweg 27, Gent



PAARD VAN TROJE

“Als je graag boeken leest, móét je in Gent bij Paard van Troje langsgaan. De sfeer, de manier waarop de boeken zijn uitgestald, de speciale uitgaven die je er vindt ... Het is een echt walhalla voor boekenliefhebbers.”

Kouter 113, Gent



HUISZWALUW

“We houden van decoratie en Scandinavisch design. De sfeer bij Huiszwaluw spreekt ons enorm aan. Je voelt dat de eigenaar Dicky Van de Velde haar hart en ziel in de zaak steekt.”

Onderbergen 51, Gent

BOON

Voor een lichte, vegetarische lunch is Boon een van de favorieten van Sandra. “Het is een hippe retrozaak waar je gezonde, dagverse salades en gerechten kunt eten. De neonverlichting van het oude ijssalon Veneziana hangt er nog, en dat zorgt voor een vleugje nostalgie.”

Geldmunt 6, Gent



A man with a beard and a striped beanie is smiling and leaning against a large, rusted metal wall. He is wearing a bright yellow corduroy jacket over a dark green sweater and blue jeans. The background is a textured, reddish-brown metal wall with vertical panels.

Joris Hessels (42) uit Gentbrugge

"LANGE TIJD BEN IK MINDER IN HET CENTRUM GEWEEST, MAAR NU ONTDEK IK ER VERSCHILLENDE NIEUWE PLEKKEN. IK GA ER VAAK OP CAFÉ OF IETS ETEN. MET DE KINDEREN GA IK REGELMATIG NAAR BIBLIOTHEEK DE KROOK EN DE BLAARMEERSEN. DAAR KUNNEN ZE NAAR HARTENLUST SKATEN TERWIJL IK ONDERTUSSEN GA HARDLOPEN. ALS IK RUST NODIG HEB, GA IK NAAR DE BOEKENTOREN. IN DE PRACHTIGE LEESZAAL DIE DOOR HENRY VAN DE VELDE IS ONTWERPEN, GENIET IK VAN DE STATIGE ARCHITECTUUR VAN HET GEBOUW. HET IS EEN VAN DE MEEST FANTASTISCHE ONTDEKKINGEN DIE IK IN GENT DEED."

MET DE FIETS

"Ik ga altijd met de fiets naar Gent. Alleen, of samen met de kinderen om ze naar school te brengen. Van waar ik woon, fiets ik in 10 minuten langs het water tot in de binnenstad. Als ik naar de stadsbibliotheek of een plek ergens in de buurt ga, parkeer ik mijn fiets in de fietsenparking onder de bib. In Gent is er altijd wel een fietsenstalling vlak bij de plek waar je moet zijn."



DIT ZIJN DE FAVORIETE ADRESJES VAN JORIS

PIET HOME

“PIET Home ligt tegenover de Vooruit in Gent. Een geestige winkel met kleine en grote stijlvolle spullen, interieurartikelen en speelse dingen. Als ik op zoek ben naar een cadeautje dan is dit een van mijn vaste adressen.”

Sint-Pietersnieuwstraat 94, Gent



BOEKHANDEL WALRY

“Boekhandel Walry is net als het Paard van Troje een icoon in Gent. Ik ben altijd blij als ik er ben. Je kunt er een babbeltje slaan, het personeel is heel vriendelijk en ze beantwoorden alle vragen die je over boeken hebt.”

Zwijnaardsesteenweg 6, Gent



CAFÉ MERINO

“Als deelgemeente is Gentbrugge voor mij ook Gent. Merino is een buurtcafé dat voor leven zorgt in de buurt waar ik woon. Zelfs uit het centrum van Gent komen mensen speciaal naar hier om iets te drinken of te eten.”

Emanuel Hielstraat 26, Gentbrugge



ELDERS

“Elders is een restaurant dat ik nog niet zo lang geleden ontdekte en waar ik zeker opnieuw wil gaan eten. Het eten is er superlekker. De jonge uitbaters stellen hun menu samen met lokale, seizoensgebonden producten.”

Edmond Van Beverenplein 16, Wondelgem

KOFFEINE

“Voor een ongelooflijk lekkere kop koffie stop ik bij Koffeine. Uitbater Zoran uit Macedonië legt altijd uit wat je drinkt en maakt tijd voor een praatje. Dat persoonlijke apprecieer ik enorm. Je kunt er heel rustig buiten zitten en naar de passerende fietsers en wandelaars kijken.”

Lange Kruisstraat 6, Gent

beleef Gent ten volle en blijf er slapen

Een etentje, uitstap of dagje shoppen gepland in Gent? Beleef de stad voluit en koppel een nachtje vast aan je bezoek. Want Gent straalt, dag en nacht. Geniet van zijn feeëriekke make-over na zonsondergang. Overnacht in een drijvende vakantiewoning, een karaktervolle B&B of een bijzonder boetiekhotel. En ga ontspannen weer naar huis.

SCAN DE CODE EN ONTDEK NOG MEER ADRESJES





WIN EEN OVERNACHTING

Wil jij graag een nacht in Gent winnen? Doe dan mee aan onze wedstrijd en maak kans op een gratis overnachting!

Alle info vind je op
gentenmeer.be

OVERNACHTEN IN GENT



ORIGINEEL OVERNACHTEN HEIRLOOM HOTELS

Heirloom, dat is niet één hotel, maar vijf kleinere hotels in volledig gerenoveerde historische panden in de binnenstad. In elk hotel gaan geschiedenis en modern comfort hand in hand. Een receptie? Die zal je nergens vinden. Je checkt automatisch in en uit met een code waarmee je de voordeur en je eigen kamer opent. Kies je locatie, stijl of sfeer en geniet van een zorgeloos nachtje vol comfort in hartje Gent.

Meerdere locaties in Gent.

LUXUEUS BOETIEKHOTEL

1898 THE POST

In het oude postgebouw tussen de Korenmarkt en de Graslei vind je 1898 The Post, een luxueus boetiekhotel dat is uitgeroepen tot een van de beste 500 hotels ter wereld. De stijlvol ingerichte kamers en suites met namen als The Stamp, The Envelope en The Postcard spreken tot de verbeelding.

Graslei 16, Gent





**LOGEREN IN STIJL
EN AUTHENTICITEIT
GANDA ROOMS & SUITES**

In Ganda Rooms & Suites beleef je het historische Gent ten volle. Je logeert in een 18de-eeuws herenhuis in hartje Gent waar je dankzij de originele schouwen, plafonds en houten gebinten de sfeer van toen nog opsnuift. De rustige patio, charmante salon, smaakvolle kunst, curiosa en decoratie maken het plaatje compleet.

Houtbriel 18, Gent

SLAPEN OP HET WATER

JUNOBOAT

En waarom niet op het water slapen na je dagje shoppen of je etentje in Gent? Junoboat is een 70 jaar oud schip waar je met 8 personen kunt overnachten. In de strak en modern ingerichte drijvende vakantiewoning op de Muinsschelde staan 3 slaapkamers met douche en/of bad, een zit- en eethoek en patio tot je beschikking. Met opgemaakte bedden en een handdoekenpakket krijg je er een echte hotelservice bij. Op het bovendeck kun je in Bar Juno gezellig iets drinken en eten. Zelf kokkerellen? Ook dat kan, in de volledig ingerichte keuken.

Stropkaai 70, Gent



Je auto parkeren?

Naar je hotel en terug

Bij elk hotel vind je een betalende ondergrondse parkeergarage op wandelafstand. Gratis parkeren doe je op de park-and-rides van waaruit je de bus, tram of gratis shuttle kunt nemen die vlak bij je hotel stopt.

Francine Verniers (83 jaar) uit Lochristi

"NAAR GENT GAAN IS VOOR MIJ GENIETEN, BABBELTJES SLAAN MET DE MENSEN EN ALTIJD IETS NIEUWS ONTDEKKEN. OP ZONDAG BEGIN IK OP DE KOUTER AAN DE BLAUWE KIOSK, MET EEN GLAS CAVA EN EEN OESTER, EN DAN GA IK NAAR DE BLOEMENMARKT."



"Ik passeer altijd aan het standbeeld van Romain Deconinck - mijn moeder nam me mee naar zijn komedies in de Minardschouwburg. Tranen met tuiten heb ik met die man gelachen! Dan haal ik een kramiek in de Aux Merveilleux en een potje goede mosterd op de Groentenmarkt bij Tierenteyn. Ik slenter langs de mooie etalages van de boetiekjes. En dan zet ik mij op een bankje of op een terras, of als er een vriendin mee is, in café Den Turk tegenover het stadhuis. Het plezante is dat ik altijd iemand tegenkom om een klapke mee te doen.

Veel vriendinnen durven niet meer goed naar de stad. Maar zo missen ze het goeie leven. Het is nochtans makkelijk. De bus stopt bijna voor mijn deur. Ik kijk zelfs niet meer naar de nummertjes, alle bussen die hier passeren rijden toch via Gent Zuid. En met de auto is het ook eenvoudig. Via de R40 kom ik aan de ondergrondse parking van de Kouter. De grootste uitdaging voor mij is onthouden hoe ik mijn parkeerticket moet betalen."



DIT ZIJN DE FAVORIETE ADRESJES VAN FRANCINE

▶ HER

“Ik kuier zo graag langs de winkels. Bij HER vind ik regelmatig iets naar mijn zin en de medewerkers zijn er vriendelijk. Ik kijk ook altijd eens rond bij Bleu c’est gris, Xandres en MaxMara.”

Brabandam 27, Gent

JOOST ARIJS PATISSERIE & CHOCOLATERIE

“Bij Joost Arijs kom ik voor de lekkere pralinekes. Dan neem ik een doosje mee met het idee om het aan iemand cadeau te geven. Maar meestal snoep ik zelf elke dag 2 chocolaatjes tot het doosje leeg is – zó lekker!”

Vlaanderenstraat 24, Gent



DOWN TO ART

“Via het Gravensteen kom je op de Kraanlei langs het water. Daar spring ik altijd eens binnen in de kunstgalerij Down to Art. Ik vind het prachtig om te zien. Ik heb wel nog nooit iets gekocht, het blijft bij kijken maar wie weet komt het er toch eens van...’.

Kraanlei 35a, Gent



▶ MOKABON

“Mokabon is een klassieker in Gent. Ik ga er langs voor een cappuccino, een babbeltje en om mijn voorraad versgemalen koffie aan te vullen. Het interieur is nog hetzelfde als vroeger. En het ruikt er elke keer even lekker.”

Donkersteeg 35, Gent



JACQUET

“Als ik op tijd in ’t stad ben en er is nog een tafeltje vrij, dan pik ik een ontbijtje mee in Jacquet. Al die koeken en taartjes zijn misschien niet goed voor mijn figuur, wel voor mijn humeur.”

Vlaanderenstraat 118, Gent

en naar gent met
openbaar vervoer of de auto

Dat kan vlot



en de wereld zien in Côté Culture

Van het Gravensteen naar de Sleepstraat via de Lange Steenstraat en de Kraanlei: in die driehoek ligt de Gentse winkelbuurt Côté Culture. We hadden een gesprek met Maaïke Vanderweeën, Simon Turner en Supriya Phewpech.

Vol enthousiasme getuigen ze hoe je in deze buurt de wereld rond kan reizen. Maar je vindt er ook alles voor een daguitstap, of je nu van kunst, muziek, geschiedenis of gewoon van citytrips houdt. Of van lekker eten, want Gent is ook een echte foodiestad.



BONTE MIX

Maaïke: “Tussen de Leie en de Lieve is Côté Culture een bijzonder eilandje in Gent met een historisch karakter. Het hart van de buurt ligt in het Patershol. Die warme, volkse en open sfeer straalt af op de rest van de buurt. Je vindt hier de bruinste cafés en de chicste kunstgalerieën. Hier lopen de meeste toeristen en tegelijk de meeste echte Gentenaren.

Supriya: “Je hoort hier zowat alle dialecten en talen. Het is die bonte mix, de couleur locale, die onze buurt haar karakter geeft.”

MOOISTE GEVELS

Simon: “Je slentert hier langs de Leie, gaapt naar de mooiste barokgevels van de stad en verdwaalt in de smalle, kronkelende steegjes. Evengoed snuif je je dosis cultuur op, in het Huis van Alijn, het Gravensteen en de Drongenhofkapel. De muurschildering van Luc De Vos, ook die vind je bij ons in het parkje tussen Oudburg en de Lange Steenstraat.

En kom je hier in december? Dan zijn de straten en winkels prachtig verlicht met kerstverlichting.”

TE GAST BIJ ONZE LOCALS

Sawadee! Trouw aan haar Thaise roots serveert Supriya authentieke Thaise gerechten met kraakverse ingrediënten. Je waant je op culinaire reis in eigen land.

Nam Jai, Kraanlei 81

Duurzame Deense, Zweedse en Belgische kledingmerken, een gemoedelijke sfeer en persoonlijk, vrijblijvend kledingadvies van de zaakvoester. Dat mag je verwachten bij Maaïke Kleedt. Je vindt er schatten die je in geen andere winkel vindt, gemaakt met kwaliteitsvolle stoffen. Elke week komt er wel een nieuwe levering binnen.

Maaïke Kleedt, Zuivelbrugstraat 8

Bij Koperhuis vind je een unieke collectie interieurstukken. En hebbedingen om cadeau te doen.

Een toonzaal vol rustgevende interieurs, ideaal om plannen te maken en inspiratie op te doen.

Koperhuis, Kraanlei 27

ZO RAAK JE MAKKELIJK IN WINKELBUURT CÔTÉ CULTURE:

- Parkeer je auto onder de Vrijdagmarkt. Na 3 minuten wandelen sta je aan het Huis van Alijn.
- Parking Tolhuis ligt iets verder van het centrum en is daardoor goedkoper. Dat is maar 10 minuten wandelen van Patershol.
- Parkeer je auto gratis op de P+R Webu/Decathlon, neem de shuttlebus en stap af aan Sint-Jacobs.
- Neem tram 1 of 4 en stap af aan het Gravensteen.

msk 225

Het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) bestaat in 2022 reeds 225 jaar. Daardoor is het MSK het oudste museum van België. Reden genoeg om een heel jaar te vieren. **Karen Rodts** van het MSK gidst je door het feestjaar dat op 2 september met een knallend feestweekend van start ging.

NAAR HET MSK

"Ik woon in Lievegem en rij elke dag met de fiets langs het water tot in Gent. Er zijn veel fietsroutes naar de stad en je kunt je fiets kwijt in de fietsenstallingen rond het museum. Soms neem ik wel eens de bus of tram. Die stoppen in de Hofbouwlaan achter het MSK. Met de trein ben je van station Gent-Sint-Pieters in 10 minuten te voet aan het museum.

Karen Rodts, Projectcoördinator "Collectie naar buiten"

Het MSK is zowat het enige Belgische museum dat echt als museum is gebouwd. De hoge plafonds, de muren, het binnenvallende licht via de ramen en het dak: de hele architectuur doet de kunstwerken volledig tot hun recht komen met daglicht, niet met kunstlicht. Met dank aan architect Charles Van Rysselberghe, broer van Gents kunstenaar Théo Van Rysselberghe, een van de belangrijkste pointillisten en neo-impressionisten.

TWEE UNIEKE TENTOONSTELLINGEN

“In twee tentoonstellingen zetten we Gents kunstenaar Albert Baertsoen en barokmeester Theodoor Rombouts in de kijker. Albert Baertsoen, ook wel ‘Le peintre de Gand’ genoemd, schilderde heel wat Gentse landschappen. Tijdens de expositie die nu loopt, zie je veel werken uit privéverzamelingen die je nooit nog in musea zal zien. Theodoor Rombouts is een onterecht vergeten kunstenaar. Met een verrassende tentoonstelling van schilderijen uit de hele wereld en een catalogus doen we hem vanaf 21 januari alle eer aan. Een van zijn werken is het eerste schilderij dat in het MSK werd tentoongesteld.”

KUNST IN DE STAD

“Met ‘Collectie naar buiten’ brengen we kunstprojecten buiten de muren van het museum via onder andere buurt evenementen, creatieve workshops en wandelingen.

Zo willen we de Gentenaars in hun eigen buurt met kunst in aanraking laten komen. Aan de reacties merken we dat het enthousiasme heel groot is. In de herfstvakantie gaan we in de Drongenhofkapel samen met de Gentse kunstenaar Berlinde De Bruyckere creatief werken rond haar installaties en beeldhouwwerken. De creaties die de deelnemers maken, stellen we in het MSK tentoon.”

EEN JAAR LANG ACTIVITEITEN

“Met een historisch parcours blikken we terug op de rijke geschiedenis van het museum. In elke museumzaal ontdek je een stuk van het verhaal achter het MSK. We kijken ook vooruit door de bezoekers te laten vertellen wat het MSK voor hen betekent en wat ze nog van het museum verwachten.

Tijdens nocturnes kun je het museum 's avonds bezoeken. En er zijn heel wat activiteiten, zoals themadagen, gespreksavonden en activiteiten voor kinderen.”

RIJKE GENTSE EN BELGISCHE COLLECTIE

Nog een reden om bij het MSK langs te gaan tijdens je bezoek aan Gent: het museum heeft een grote collectie kunstwerken van Gentse en Belgische kunstenaars. Bijvoorbeeld de schilderijen van de 19de-eeuwse Leieschilders (Emile Claus, Valerius De

Saedeleer, Gustave Van de Woestyne, ...) waarmee je een uniek zicht krijgt op Gent en zijn verleden.



SCAN DE CODE EN ONTDEK NOG MEER MUSEUMEXPO'S OP



en na het museumbezoek lunchen in de buurt

Wil je van het MSK een daguitstap maken? Dan zul je niet omkomen van de honger of de dorst. Je hebt de cafés, brasseries en restaurants voor het uitkiezen: Mub'art, de brasserie van het MSK, en het SMAK café, dat net naast het MSK ligt. De persoonlijke favoriet van Karen: vegetarisch restaurant De Appelier in de Citadellaan, waar je op enkele minuten bent. Hieronder nog enkele toffe adresjes in de buurt van het MSK om tijdens je volgende bezoek eens uit te proberen.



COZETTE

In de Hofbouwlaan kun je bij Cozette terecht voor een heerlijk ontbijt, hartige brunch of lunch of lekkere koffie en taart. Probeer zeker ook de apero's met bijbehorende bites en zelfgemaakte drankjes van eigenaressen Turit en Dirtzen.

Hofbouwlaan 6, Gent

KOEKETIENE

Tussen Gent-Sint-Pieters en het Citadelpark vind je Koeketiene. Een restaurant waar je kunt ontbijten en de hele dag door brunchen. Ongeveer alles op de kaart is lokaal of zelfgemaakt en seizoensgebonden.

Kon. Astridlaan 55, Gent



MAISON W

Op 5 minuten wandelen van het MSK ligt Maison W. In het gezellige café aan het begin van de Zwijnaardsesteenweg kun je genieten van een drankje, een cocktail met of zonder hapje, een stukje taart of lekkere boterham.

Zwijnaardsesteenweg 12, Gent





Evy Gruyaert (43) uit Astene

“Het was liefde op het eerste gezicht toen ik de eerste keer in Gent kwam. Het klikte direct. Ik heb in Brussel gewoond, maar daar moest ik meer moeite doen om mijn weg te vinden. Elke stad heeft dan ook een eigen energie en uitstraling en voelt anders aan. In Gent hangt een leuke, nonchalante vibe. Alles is er oké en je mag helemaal jezelf zijn.”

MET DE AUTO EN TE VOET

“Als ik naar Gent rij, hou ik de digitale infoborden in de gaten. Afhankelijk van waar ik moet zijn, zie ik zo welke ondergrondse parkeergarage de beste optie is. Al parkeer ik mijn auto wel graag in parking Gent Zuid. Van daaruit wandel ik naar het centrum. Uiteindelijk ben je daar in amper 5 tot 10 minuutjes. Als het regent, pak ik gewoon mijn jas en paraplu mee. Mijn kinderen zijn nu 6 en 10 en gaan mee te voet. Toen ze nog te klein waren, raakte ik met hen in de buggy ook overal in Gent.”

IDEALE STAD VOOR WERK EN PRIVÉ

“Zowel privé als professioneel ga ik regelmatig naar Gent. Ik wandel graag door de pittoreske straatjes langs de nieuwe en oude foodadressen en koffiebars. In elke prijsklasse is er een groot en gevarieerd aanbod. Ik hou ook van het ruime shoppingaanbod in Gent. Er zijn veel straatjes waar je andere dingen vindt dan je gewoon bent.”

“En of het nu voor een vergadering, meeting of interview met een krant of magazine is: ook professioneel word ik graag ondergedompeld in de sfeer die in Gent hangt. Afhankelijk van wat de fotograaf nodig heeft, spreek ik bijvoorbeeld af in het groen of in het historische centrum. Vaak op een plek waar je ook een lekkere koffie kunt drinken.”

LEUKE WINKELTJES

“Al wandelend ontdek je zo nieuwe dingen en kun je letterlijk stilstaan bij nieuwe adresjes om het menu te lezen of de etalage te bekijken. Als fan van schoenen en Belgische mode spring ik graag leuke winkeltjes binnen. De verkopers dringen er zich niet op en je kunt in alle rust de collecties ontdekken. En als je persoonlijk advies vraagt, krijg je dat meteen.”

TIP: CHECK DE ACTUELE PARKEERBEZETTING OP WWW.VERKEER.GENT



kom wandelen
en fietsen
en ontdek de
mooiste groene
plekjes

En dagje Gent? Je kan genieten van een wandeling in onze historische binnenstad. Maar je kan ook de rust en de natuur opsnuiven in één van de groene oases die de stad rijk is. **Tim Van Damme van CityCycling Gent** – een geboren en getogen Gentenaar – neemt de deelnemers aan zijn fietstochten graag mee naar de mooiste groene plekjes van de stad: grote parken, maar ook kleine, verborgen pareltjes. “Mijn fietstochten gaan van park naar water naar park. Niet alleen voor de rijke geschiedenis die erachter zit, ook omdat het er heerlijk fietsen is.”

MUINKPARK

“Wist je dat Gent in de 19de eeuw een dierentuin had? Het Muinkpark – de Biestenhof – is een kleiner park naast het Zuidpark waar je vroeger leeuwen, apen en olifanten kon bewonderen. De meersen die er vroeger lagen, werden eeuwenlang verpacht aan blekerijen. Nu is het een idyllisch plekje om te gaan ontspannen aan het nog altijd originele eendenvijvertje of te gaan spelen met je kinderen. Als je van architectuur houdt, vergaap je je aan de mooie art-deco- en modernistische woningen die rond het park liggen.”

SINT-PIETERSTUIN

“De Sint-Pieterstuin is de binnentuin van de Sint-Pietersabdij. Een fantastisch mooie en ongelooflijk rustige plek. Je kunt er tijdens de openingsuren van het museum – van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur – genieten van de natuur en de rust.”



KONINGIN ASTRIDPARK

“Het Astridpark aan de Ferdinand Lousbergskaaï en de overdekte Lousbergmarkt is een oude privétuin van een rijke textielmagnaat. Villa De Groote in het park, een echt stadspaleis, was zijn woning. Met zijn vijver en speeltuin is het een plek waar je veel gezinnen vindt.”

COYENDANSPARK

“Het Coyendanspark aan de oude Sint-Baafsabdij is een heel mooi stukje groen. De hoge haagbeuken in en rond het park die geplant zijn als herinnering aan de oude abdijkerk maken er een speciale plek van.”

CAMPO SANTO

“Deze begraafplaats in Sint-Amandsberg is, in meer dan één opzicht, een plaats van rust. Een bezoek aan Campo Santo neemt je mee doorheen de geschiedenis aan de hand van de graven van spraakmakende bekende en minder bekende Gentenaars van vroeger en nu. Ook bekende Gentse volkshelden zoals Jan Hoet, Luc De Vos en Marc Sleen vind je hier terug.”



geniet
van Gent
en een
lekkere
koffie

Voor, tijdens of na een dagje Gent verkennen, een kop koffie smaakt altijd! Koudere dagen doen verlangen naar dampend warme koffie, thee of chocolademelk, met of zonder iets lekkers erbij. Neem dus zeker even een pauze tijdens het winkelen of wandelen. We geven hier alvast wat adresjes om je lekker op te warmen.

YALO URBAN BOUTIQUE HOTEL

Christine Bekaert (foto links en coverbeeld) is actief als juwelenontwerpster en heeft sinds kort ook een kledingcollectie geïnspireerd door haar reizen in India. Ze woont in hartje Gent en verkapt jullie met plezier een leuke tip: "In de bar van Yalo kom ik graag een koffie drinken. Daar kan je ook als niet-hotelgast terecht voor een ontbijt, lunch of diner. En in de namiddag is er ook heerlijke patisserie."

Brabantdam 33, Gent

MAXIMILIAAN

Een klassieker in de Mageleinstraat, eerlijke keuken met dagverse producten. Je kan er terecht voor dagschotels, maar ook voor een koffie met artisanale verse wafels, pannenkoeken of een lekker stukje taart.

Mageleinstraat 50, Gent

FRANZ GUSTAV

Een hele dag door brunchen? Dan moet je bij Franz Gustav zijn. In de koffie-, ontbijt- en brunchbar kun je van 's morgens tot 's avonds terecht voor een dampende kop zwart goud, zoete en hartige lekkernijen en verschillende brunchformules.

Ham 163, Gent



BAR BIDON

In de vintage koffie- en fietsbar Bidon met een industriële touch en plafondhoge ramen combineer je fietsaccessoires en zelfs nieuwe fietsen met een slow brew, een stevig ontbijt of een eenvoudige lunch. Fiets of spring er zeker eens binnen als je aan de Reep passeert.

Bisdomkaai 25, Gent



WAY COFFEE ROASTERS

WAY is de place to be voor zelfgeroosterde, eerlijke specialtykoffie, gemaakt van de beste en meest kwaliteitsvolle koffiebonen in de wereld. Getekend: eigenares Charlene, een van de beste barista's van België. Neem zeker een pakje van hun koffie mee naar huis om zelf van te genieten.

Jakobijnestraat 7, Gent

Volderstraat 58, Gent

Dok Noord 4E, Gent



SCAN DE CODE EN ONTDEK NOG KOFFIE-ADRESJES



naar Gent en terug

en doe dat zoals jou het beste past

en naar gent
met de auto

Dat kan vlot

Dat is betalend parkeren in verschillende parkeergarages in de stad of gratis parkeren aan de rand van de stad + openbaar vervoer of gratis shuttledienst.

Een dagje Gent? Je bent zo vertrokken. Volg de borden naar een centumparking of rij naar een P+R en neem vandaar een bus, tram, deelfiets of gratis shuttle. Of neem je fiets, stippel een route uit en parkeer hem in een van de vele fietsenparkings en -stallingen.

OPENBAAR VERVOER

Het openbaar vervoer in Gent is goed georganiseerd met een wijdvertakt netwerk van trams en bussen.



Gratis tram en bus op Shop-op zondag

Op Shop-op zondag kun je met een gratis ticket (via sms, De Lijn-app of De Lijn-website) de bus of tram naar Gent nemen. Kom je van verder met de auto? Laat hem achter op een van de park-and-rides en neem van daaruit gratis de bus, tram of shuttle.



www.delijn.be/shopgent

FIETSRUTEPLANNER

Met de fiets naar Gent? Tuurlijk! Plan je veilige en comfortabele route op de online fietsrouteplanner van Gent.



stad.gent/fietsplan

FIETS PARKEREN

Eens in Gent aangekomen, kun je je fiets veilig kwijt in een van de gratis fietsenparkings of de vele fietsenstallingen die de stad rijk is. Alle info over je fiets parkeren, vind je op de website van Stad Gent.



stad.gent/fietsparkeren





BETALENDE CENTRUMPARKINGS

LAGE-EMISSIEZONE

Hou er rekening mee dat de hele binnenstad een lage-emissiezone (LEZ) is. Parkings Gent-Zuid, Gent-Dampoort, Ledeborg en Gent-Sint-Pieters bevinden zich buiten de LEZ en zijn toegankelijk voor wagens die de LEZ niet in mogen.



stad.gent/lez

GRATIS OP PARK-AND-RIDE (P+R)

Maak het jezelf makkelijk: parkeer je wagen gratis aan de rand van de stad op een park-and-ride. Van de P+R Weba/Decathlon en de P+R Watersportbaan ben je met de gratis shuttle in minder dan 15 minuten in het centrum. De gratis shuttle rijdt van maandag tot zaterdag en op elke Shop-op zondag.



stad.gent/shuttle

BETALENDE PARKINGS

Gent telt 15 onder- en bovengrondse parkings met in totaal meer dan 8.800 parkeerplaatsen. Plek genoeg dus om je wagen veilig en op wandelafstand van je bestemming achter te laten tijdens je bezoek aan de stad.

TIP: Parkeer je wagen eens in de nieuwe parking in Ledeborg, je staat met tram 4 op enkele minuten in het centrum.



stad.gent/parkings

PARKEREN OP STRAAT

Wil je je wagen kwijt op straat? Dan hoef je geen ticket meer achter je voorruit te leggen. Gewoon even betalen met de parkeerapp van de aanbieder. Liever geen app? Betalen via sms of aan de parkeerautomaat is even makkelijk.



stad.gent/mobielparkeren

ELEKTRISCH LADEN

Rij je elektrisch? Dan kun je tijdens je bezoek aan Gent je wagen opladen aan een van de 191 laadpalen op straat en tientallen laadpalen in de parkings. Betalen doe je via je laadpas of de app van de provider.



stad.gent/laadpalen



CHECK DE ACTUELE PARKEERBEZIGTING OP verkeer.gent

en ga op ontdekking in de kleurrijke winkelbuurten

7 winkelbuurten:
van SoGo tot Quartier
Sint-Pieters

Voor fijnproevers en
kunstliefhebbers. Voor fashion
addicts en cityhoppers. Voor
sociale beestjes en feestbeesten.
Elke winkelbuurt van Gent
heeft haar typische karakter.
Wat is jouw favoriet?

Rond Sint-Jacobs



Côté Culture



East District



Linkeroever



Gent Central



Quartier Sint-Pieters



SOGO



Sint-Pieters station



Rabotkerk



Groot Begijnhof Sint-Elisabeth



Gravensteen



Sint-Jacobskerk



Stadshal



Sint-Niklaaskerk



Sint-Baafs kathedraal



AC Portus



Sint-Michielskerk



Oud gerechtshoegebouw



Krook



Vooruit



Boekentoren



Universiteit Gent



Sint-Pietersabdij



STAM



Floraliëhal



SMAK



MSK



ICC

SCAN DE CODE EN ONTDEK ONZE WINKELBUURTEN



COLOFON

en_mag, editie 1, najaar - winter 2022

Coördinatie

PuurGent i.s.m. The Oval Office

Verantwoordelijke uitgever

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 2022

Fotoverantwoording:

Cover: Guillaume Decock; p. 2-3: Stad Gent - Dienst Toerisme, MSK, Martin Corlazzoli, Guillaume Decock; p. 4-5: Stad Gent - Dienst Toerisme, Wim Van Eesbeek, Guillaume Decock; p. 6-7: Stad Gent - Dienst Toerisme; p. 8-9: Stad Gent - Dienst Toerisme; p. 10-11: Stad Gent - Dienst Toerisme; p. 12-13: Stad Gent – Dienst Toerisme, Jules August, Nicolas Vantomme, Stefanie Faveere; p. 14-15: Stad Gent - Dienst Toerisme, Guillaume Decock; p. 16-17: Stad Gent - Dienst Toerisme; p. 18-19: Yalo Urban Boutique Hotel; p. 20-21: Stad Gent - Dienst Toerisme, DDMSTUDIO; p. 22-23: Stad Gent - Dienst Toerisme, Guillaume Decock; p. 24-25: Martin Corlazzoli; p. 26-27: MSK; p. 29: Evy Gruyaert in samenwerking met JBC; p. 30-31: Martin Corlazzoli; p. 32-33: Stad Gent - Dienst Toerisme, Guillaume Decock; p. 34-35: Martin Corlazzoli; p. 36-37 en 40: Stad Gent - Dienst Toerisme.

Model & styling cover

Christine Bekaert - www.chistinebekaert.com

Styling

Franka en Carl (p. 6) werden gekleed door Sissy Boy, Sandra en Myriam (p. 14) werden gekleed door Wearable, Francine (p. 22) werd gekleed door HER.

Met dank aan alle Gentse handels- en horecazaken en betrokken stadsdiensten voor de inspirerende samenwerking!

gent:

Sfeerverhogende
maatregel

NR 4:

Wegens
verlaagde
thermostaat is
knuffelen in de
pashokjes
tijdelijk
toegestaan

Sfeerverhogende
maatregel

NR 12:

Deze
zaak wordt
verwarmd met
de glimlach
van tevreden
klanten

Wegens
verlaagde
thermostaat
is elke vloer
vanaf nu een
dansvloer

Sfeerverhogende
maatregel

NR 14:

Wij doen de
deuren dicht
zodat jij die
heel galant kunt
open houden

Sfeerverhogende
maatregel

NR 23:

Terras-
verwarming uit.
Gezelligheid
aan!

Sfeerverhogende
maatregel

NR 27:

De lichten
worden hier
gedimd zodat we
je beter zien
stralen

**Energiebesparingen? Dan kondigen
we sfeer-verhogende maatregelen af!**

**PUUR
GENT**

Om energie te besparen gaan bij heel veel Gentse handelaars en horeca de deuren dicht, de etalagelichten 's avonds uit en de thermostaat wat graadjes lager.

We rekenen op je begrip en hopen dat je meehelpt de sfeer hoog te houden!

gent:

naar gent en terug



vlotnaargent.be



PUUR
GENT