

Beste Gentenaars

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Welkom in 2025.

Fijn jullie hier te zien tussen al die schone strijkplanken.

Ik hoop dat jullie allemaal *gruuten dust* hebben. We hebben maar liefst 28.000 drankjes voorzien! /.../

En *hebde* een *hongerke*: ge kunt verse kerstboomsoep krijgen. /.../

Een nieuw jaar is altijd weer een nieuw begin.

We maken plannen.

We hebben goede voornemens.

En we staan stil bij wat is geweest en wat komen zal. /.../

Voor onze stad heeft 2025 alvast heel wat moois in petto:

- Onze buffalo's vieren hun 125^{ste} verjaardag. Waar zitten die buffalo's hier?
- De Verapazbrug over de Oude Dokken en de Meulestedebrug worden volledig afgewerkt.
- De Blaarmeersen krijgen een terras met het mooiste uitzicht van Gent.
- Met het Wonderwoud heeft Gent er een prachtig nieuw natuurgebied bij.
- En dankzij de nieuwe zeesluis in Terneuzen zullen veel grotere schepen naar onze haven kunnen varen. Dat is goed voor onze Gentse economie.

En dat is lang niet alles. We blijven werken aan een stad die welvarend, sociaal en duurzaam is. /.../

Ook ons stadsbestuur neemt een nieuwe start. /.../

We komen uit een woelige periode.

We mogen als Gentenaars van mening verschillen, dat moet zelfs.

Maar laat dat altijd met respect voor elkaar gebeuren.

We moeten kijken naar wat ons samenhoudt, naar wat onze grootste gemene deler is, en dat is onze stad.

Ons Gent. Waar we allemaal fier op zijn.

Waar we allemaal zorg voor willen dragen. /.../

Gent is niet van de ene of de andere.

Gent is van iedereen.

Laten we dat vooral niet vergeten. /.../

Beste Gentenaars,

Onze stad is geen eiland. We voelen ook hier de impact van de oorlog in Oekraïne, van het geweld in Gaza en op vele andere plekken in de wereld.

Als Stad kiezen we altijd de kant van de burgers, komen we op voor de mensenrechten en veroordelen we elke vorm van geweld.

Ook dichterbij huis. /.../

Op oudejaarsnacht werd hier vlakbij op de Zandberg een jonge buffalo supporter slachtoffer van zinloos geweld.

Dat hoort niet thuis in onze stad. Niet in ons Gent. Nergens.

Het gaat er al hard genoeg aan toe in de wereld.

Ik zou daarom willen oproepen tot meer verdraagzaamheid, meer respect, meer empathie. /.../

Laten we in 2025 meer oog hebben voor elkaar.

Een samenleving is geen optelsom van individuen. Samenleven komt niet vanzelf. Dat vraagt een engagement, daar moeten we elke dag opnieuw aan werken. Samen. /.../

2025 brengt nieuwe uitdagingen, en ook nieuwe kansen.

We blijven ons inzetten voor een stad waar iedereen zich kan ontplooien.

Een stad waar kinderen veilig kunnen spelen, jongeren kunnen dromen en ouderen de zorg krijgen die ze verdienen. /.../

Laten we samen vooruitkijken. Naar alles wat we kunnen bereiken.

Gent is meer dan een stad. Gent is ook een gevoel. Gent is een manier van zijn en doen. Een stad waar we anders durven denken, waar we grenzen verleggen en waar iedereen meetelt. /.../

Ik wens jullie namens het stadsbestuur een jaar vol warmte, een goede gezondheid en veel schone momenten, klein en groot. /.../

En om af te sluiten, ge weet hoe we dat in Gent zeggen:

Allemaal Tuupe:

lentse mee.... SUIKER!

Dankuwel