

Nieuwjaarstoespraak burgemeester De Clercq

Goede bijna-middag iedereen

Welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie

Hét moment in onze stad om ons strijkplank boven te halen en elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar.

Er staan maar liefst 28 *duusd* drankjes voor jullie klaar. Maar niet te gulzig alstublieft: *ientje mee ne keer*.

Beste Gentenaars

We zouden het bijna vergeten, maar 2023 was eindelijk weer een normaal jaar.

Een jaar dat Gent van de eerste tot de laatste dag weer *vollen bak* Gent kon zijn.

Met volle cultuurzalen en cafés, met geweldige Gentse Feesten, met een kolkend Kuipke voor de Zesdaagse.

Een jaar waarin we elkaar weer ongegeneerd mochten *embrasseren*.

Maar ook een jaar dat nogmaals duidelijk werd dat Gent geen eiland is.

De oorlog in Oekraïne die voelbaar is tot in onze stad.

De aardbeving in Turkije en Syrië die ook bij ons een golf van solidariteit op gang bracht.

Het vreselijke geweld in Gaza en de duidelijke roep van vele Gentenaars én van het stadsbestuur voor een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren.

Stop deze horror, stop deze waanzin.

Laat de menselijkheid weerkeren. Nu!

Beste Gentenaars

In Gent kijken we vèrder dan onze stadsgrenzen, houden we de blik resoluut op de wereld.

En dat zullen we ook in 2024 blijven doen.

Gent is dit jaar Europese jongerenhoofdstad. Een jaar lang zullen jongeren ons inspireren om de stad van morgen vorm te geven.

We gaan ook volop voor Gent Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

En met de langverwachte opening van het Wintercircus bevestigen we opnieuw onze status van technologiehoofdstad.

Last but not least openen in oktober de nieuwe Noordzeesluizen in Terneuzen.

Een nieuwe voordeur voor Gent, waarlangs de wereld onze stad binnenkomt. Van ontzettend belang voor de jobs en welvaart in onze stad.

Gent is een stad die nooit stilstaat

Een stad waar duizenden Gentenaars elke dag opnieuw het verschil maken. In het onderwijs, in de zorg, in onze haven, in tal van sectoren. En ook: in de vele wijken en buurten van onze stad

Zo blijft Gent altijd in beweging.

Zo blijft onze stad de bijzondere stad die ze is.

Daar zorgen we elk nieuw jaar samen voor.

Gent, dat is de optelsom van al die duizenden Gentenaars.

Daarom: een dikke merci aan iedereen.

Namens het voltallige stadsbestuur wens ik jullie allemaal het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Een jaar met veel dromen en avonturen.

Met veel grote en kleine *gelukskes*

En uiteraard een goede gezondheid.

Draag goed zorg voor elkaar

Wees lief voor elkaar

En blijf genieten van onze mooie stad.

Dan wens ik iedereen, zoals we dat in Gent doen,

ientse mee.... SUIKER!