



**Alessio Cioli**

Alessio komt uit Pisa in Italië en kwam vier jaar geleden naar Gent voor een master-na-master in American Studies. Ondertussen geeft hij lessen Italiaans in het volwassenenonderwijs in Ninove. Nederlands pikte hij op in het UCT, het Talencentrum van Universiteit Gent en later via de conversatiegroepen van InGent. Omdat hij bij Panta Rhei een lerarenopleiding in het Nederlands volgde, kreeg hij meteen een Nederlands taalbad.

**Moeilijk Nederlands:** Lange woorden zoals 'gelijkwaardigheidsattest'. En ik begrijp Nederlanders niet en zij mij ook niet. Het duurt daar een uur om een koffie te bestellen ;-).

**Favoriete plek in Gent:** Wandelen langs de Coupure en de Blaarmeersen.

**Favoriete Belgische media:** Ik heb geen tv, dus ik lees vooral in het Italiaans en het Nederlands. Ik volg wel het Formule 1-verslag. De commentatoren zijn zeer professioneel en hebben een heel goede uitspraak.

Debjeni komt uit India en woont ondertussen zo'n anderhalf jaar in Gent. Ze is doctor in de biotechnologie. Ze studeert Nederlands in CVO Gent en is vorige week bevallen van een baby. Toch besliste ze om mee te doen aan de finale van het Dictee. Haar moedertaal is Hindi, maar ze spreekt ook vloeiend Engels.

**Moeilijk Nederlands:** Lange woorden. Wanneer moet je iets aan elkaar schrijven en wanneer niet? Vreemd genoeg begrijp ik Nederlanders vaak beter. Wellicht omdat hun accent meer neigt naar het Engels.

**Favoriete plek in Gent:** Het Gravensteen, de Sint-Baafskathedraal en het Belfort.

**Favoriete Belgische media:** Ik ben lid van een leesgroep in De Krook voor anders-taligen. Op televisie volg ik graag de Belgische politiek, die interesseert me heel hard. Echt waar!



**Debjeni P. Mansingh**



**Florian Weigand**

Florian komt uit de buurt van Nürnberg in het vroegere Oost-Duitsland. Hij woont ondertussen zo'n jaartje in België en werkt bij Volvo Trucks op de klantendienst waar hij technische vragen beantwoordt.

**Moeilijk Nederlands:** Als Duitstalige valt Nederlands best mee. Vooral de regel om met één of twee klinkers te schrijven vind ik moeilijk. Zo had ik op het eerste dictee 'aantrekkelijk' met één 'a' geschreven.

**Favoriete plek in Gent:** Bij mijn vriendin. Maar als ik België zou verlaten, neem ik haar wel mee!

**Favoriete Belgische media:** Ik lees graag magazines en tijdschriften over wetenschap. Dat doe ik meestal in de bibliotheek.

Andrea komt uit Bologna in Italië en woont al vier jaar in Gent. Hij werkt hier als ingenieur gespecialiseerd in hernieuwbare energie.

**Moeilijk Nederlands:** Ik moet vooral nog aan mijn woordenschat werken om meer nuances te kunnen brengen in mijn uitleg.

**Favoriete plek in Gent:** Frituur Danny op de Brugsesteenweg. Een fantastische plek met zeer lekkere frieten. En café Jan Van Gent.

**Favoriete Belgische media:** Ik lees niet meer zoveel als vroeger. En lezen in het Nederlands gaat te traag om vlot in het verhaal te komen.



**Andrea Foschini**